

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Ga mee in het ritme van je leven

“Het leven draagt een ritme in zich en door geduld leer je dat ritme kennen en dan weet je: ‘nu kan ik dit doen en straks moet ik iets anders doen.’ Je leert flexibel te zijn en je leert in het ritme mee te gaan. Met geduld kan je dat leren.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 5: ‘Concentratie’) © Mayil.com